

Verksamhetsberättelse KRISS 2017

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 bestått av:

Paula Dubbink (ordförande)
Sara Ytterbrink (kassör)
Are Norrhava (vice ordförande)
Klas Corbelius

Styrelsens möten

Alla möten har hållits digitalt via Google Hangouts om inte annat anges:

2017

12 januari

1 maj

7 juni

10 september (på plats i Nacka församlingshem)

2018

17 januari

14 februari

Introduktion

I motsats till tidigare verksamhetsberättelser är denna inte strukturerad i formen lokala-nationella-internationella aktiviteter. Lokalt är det ju (tyvärr) bara lokalavdelningen i Stockholm, som har en fungerande verksamhet. De lokalavdelningarna i Lund och Uppsala ligger på is sedan 2015 och i detta har ingenting förändrats. Dessutom är det för vissa aktiviteter, som till exempel Hong Kong-besöket, svårt att bestämma på vilken "nivå" de skulle behöva placeras. Därför är denna gång verksamhetsberättelsen så mycket som möjligt kronologiskt strukturerad.

Stockholm-KRISS

Lokalavdelningen i Stockholm har under 2017 haft månatliga träffar. Dessa har ägt rum på olika platser i Stockholm och har bland annat handlat om kristen feminism, #metoo, aktivism och lectio divina, eller bestått av biobesök med eftersitts.

Sociala medier

På både Facebook och vår hemsida www.kriss.se har vi under året regelbundet informerat våra medlemmar om olika saker som händer. Det gäller våra egna aktiviteter, men också vad som händer internationellt (nyheter från WSCF och andra SCM) och till exempel berättelser från medlemmar som deltar i en internationell konferens eller resa.

Årsmöte

På lördagen 4 mars, träffades riksstyrelsen och våra medlemmar i St. Pauluskyrka i Stockholm. Vi såg tillbaka på verksamhetsåret 2016, visionerade tillsammans inför framtiden och drog upp gemensamma riktlinjer för 2017. Styrelsens ekonomiska redovisning godkändes av riksmötet och den sittande styrelsen blev omvald. Till minne av vår 110-års födelsedag – 2017 fyllde KRISS jämnt – togs dessutom en bild med samma upplägg som en bild från tidigt 1900-tal. Den visar hur å ena sidan mycket har förändrats, men hur samtidigt KRISS finns kvar!

Fördjupningssöndag Nacka församling

Dagen efter årsmötet, 5 mars, deltog KRISS i fördjupningssöndagen i Nacka Kyrka, som annars anordnas av församlingen och Seglora Smedja. Flera KRISSare hjälpte till i högmässan och vår egen Are Norrhava predikade! Efteråt stannade många föra att lyssna på ett mycket intressant föredrag om Luther och Lagerlöf av Margareta Brandy-Cöster. Den 23:e april var KRISS med på en fördjupningssöndag som handlade om kvinnohistorier, där journalisten Ulla Knutson medverkade. Också i september deltog KRISS i en fördjupningssöndag. (Se "Hong Kong besök".)

KRISS nyhetsbrev

Vi har fortsatt att skicka ut nyhetsbrev till våra medlemmar, enligt beslutet vid 2015 års riksmöte. Under 2017 har två brev sänts ut, varav ett i februari och det andra i augusti. Det senaste nyhetsbrevet skickades ut i februari 2018, med information till medlemmarna om det kommande riksmötet.

Vänner i Mexiko

I april fick KRISS besök från Mexiko och SCM Mexiko i form av Compa Dan Gonzales med fru. Dan skulle på möte i Uppsala med Svenska kyrkan, men passade på att träffa Kristoffer Moldéus på vägen. "Ni i KRISS är så generösa och snälla, ni har en vän i Mexiko", hälsar han.

Hong Kong-besök

Årets största händelse var förstås den vecka i september då Holok Chen, Nicole Sui, Marcus Peck och Chris Ko från SCM HK flög hela vägen från Hong Kong för att träffa KRISS. Detta anordnade

genom Rebecca Klitgaard Nelsson Det blev en händelserik vecka, som på något vis tände en ny gnista i vår verksamhet: flera nya medlemmar lockades av att få lära sig om studenternas kamp för mänskliga rättigheter. Under veckan gjorde gruppen flera besök. Bland annat träffade de Magnus Kolsjö på RFSL, Maria Andersson på RFSU, samt representanter från Ekho – vilket gav SCMHK viktiga allianser för sitt arbete med HBTQ-rättigheter. De träffade också teologen Petra Carlsson och fick en visning i både Sveriges Riksdag och Storkyrkan. Veckan nådde sitt crescendo under helgen av 8-10 september som började med ett dygn på Sigtunastiftelsen. Där fick medlemmar från KRISS, SCMHK, Krista Autio från WSCF Europa samt våra norska grannar, Forbundet, träffas och dela erfarenheter. Under den korta tiden hann de medverkande verkligen komma nära varandra, vilket kanske manifesterades tydligast på fredagkvällen, då två av besökarna från Hong Kong döptes i Sigtunastiftelsens kapell av vår egen Are Norrhava. På söndagen medverkade KRISS i mässan i Nacka kyrka där vår Rebecca Klitgaard Nelsson predikade, och SCMHK delade efteråt med sig av sin situation i en föreläsning i församlingssalen. Det blev avslutningen på en mycket meningsfull vecka, men samarbetet fortsätter – tanken är att Kriss och Forbundet ska vara internationella ambassadörer för SCM Hong Kong och Taiwans människorättsrörelser.

Världsvid eller gränslös?

Den 15 oktober höll S-KRISS genom Linn Asplund ett samtal mellan Kitimbwa Sabuni från Afrosvenskars riksförbund och Kristin Molander, präst och sakkunnig i ekumenik. Samtalet handlade om Sveriges koloniala arv, samt antirasism och internationellt arbete i kyrkan idag – och arrangerades i samverkan med Sofia församling, Stockholms stift och Svenska kyrkans Unga i Stockholms stift.

WSCF-Europe – möten

I början av april skickades Freja Leino Eriksson som delegat till WSCF-Europas Staff & Officers Meeting i Vilnius, Litauen. Mötet hade som tema No Hatespeech. Tove Helminen och Simon Aspberg skickades som delegater till WSCF European Regional Assembly som ägde rum 13-16:e oktober i Kildare, Irland. Förutom mycket beslutsfattande och voteringar och jobb i olika arbetsgrupper blev det också tillfälle att träffa människor från Europas olika rörelser. Detta resulterade bland annat i att det planeras ett besök hos Norges Kristelige Studentforbund under 2018.

Forum för Tro och Feminism

Den 10-11:e november anordnades Forum för tro och feminism i Göteborg, en tillställning full av föreläsningar och workshops om religiös feminism i Sverige och världen. KRISS var också där för att medverka i olika samtal, och för att arrangera den ekumeniska mäsas som avslutade helgen (och ackompanjerades av lovsångsgruppen Stighult). Stina Ekholm Tysk och Sofie Söderin höll ett riktigt brandtal till predikan – och Theres Lundberg och Rebecca Klitgaard Nelsson var också med. Helgen gav ny energi till den feministiska kampen och nya spännande ekumeniska vänskaper för KRISS, bland annat "feministpastorn" Esther Kazen.

Debattartikel

I samband med metoo-uppropet under hösten 2017 skrevs en del debattartiklar som medlemmar i S-KRISS ansåg vara problematiska. Därför skrev Sofie Söderin ett svar i Kyrkans tidning för S-KRISS räkning, som även Stina Ekholm Tysk och Rebecca Klitgaard Nelsson skrev på. Den heter "#Metoo handlar om upprättelse".